

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΔΡΑΣΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Στις 7/12/22 πραγματοποιήθηκε για την Α΄ τάξη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (3 Δεκεμβρίου). Στην καθιέρωση και τη σημασία της ημέρας αυτής αναφέρθηκε εισαγωγικά η κ. Δεμέτου.



Σε πρώτη φάση, μαθητές της Α΄ παρουσίασαν μέσα από διαφάνειες το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη *Γουτού Γουπατού*, όπου ο ήρωας, ο Μανώλης το Ταπόι (=χταπόδι), είναι παιδί με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. Χρησιμοποιεί μια νηπιακή γλώσσα κι αυτό καθιστά δύσκολη την επικοινωνία του, ωστόσο αναδεικνύεται σε ήρωα για τους συνομηλίκους του, όταν τους σώζει από μια αντίπαλη συμμορία, οπότε κερδίζει και την αποδοχή τους.



Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από το διήγημα *Η Κερκόπορτα* της Μ. Βλάχου δύο ήρωες με ειδικές ανάγκες και προβλήθηκε ολιγόλεπτο βίντεο με παρόμοιο θέμα, ώστε να καλλιεργηθεί η συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες του αποκλεισμού και την ανάγκη της αποδοχής των ατόμων αυτών.

Τη δράση έκλεισε η κ. Μαρία Βλάχου, εκπαιδευτικός του σχολείου μας, που με την ιδιότητά της ως συγγραφέως τόνισε στους μαθητές την αναγκαιότητα της Φιλαναγνωσίας. Υπογράμμισε πως η ανάγνωση ενός βιβλίου δεν είναι μια μοναχική ενασχόληση, όπως αρχικά δείχνει, αλλά καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και περαιτέρω την κοινωνικοποίηση του αναγνώστη, εφόσον τον εισάγει στο πρόβλημα του ήρωα σε βαθμό να ταυτιστεί μαζί του και να θελήσει να συζητήσει την υπόθεση του βιβλίου με τους φίλους του. Η τελική διαπίστωση ήταν πως ένα καλό βιβλίο γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε μας και τους άλλους!

Τέλος έγιναν βιβλιοπροτάσεις με ήρωες ΑΜΕΑ με την παρότρυνση να ευαισθητοποιηθούμε όλοι απέναντί τους και να τους εντάξουμε στην παρέα μας.

Οι υπεύθυνες της βιβλιοθήκης

Ευγενιάδου Κ.-Δεμέτου Ε.

