

# Γυρίνοι

Ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία

Ποιος αποφάσισε για σε;  
Ποιος όρισε τη μοίρα σου;

Αν ήσουν σ' άλλο τόπο, σ' άλλο χρόνο  
θα ήσουν όμορφος, θα ήσουν σίγουρος...  
άλλα τα μάτια θα 'βλεπαν  
κι ίσως χαμογελούσες.  
Μπορεί κενά, μπορεί αυτάρεσκα  
πάντως χωρίς οδύνη...



Από την περιβαλλοντική ομάδα του 2<sup>ου</sup> Γυμνάσιου Μίκρας

σε συνεργασία με την πολιτιστική ομάδα  
που εργάστηκε στο πρόγραμμα  
«Ένας κόσμος, μια αγκαλιά...»

Μάιος 2010

Τη χρονιά αυτή (2009-2010 για να μην ξεχνιόμαστε) αρκετοί μαθητές που συμμετείχαν στην περιβαλλοντική ομάδα, συμμετείχαν συγχρόνως και σε μια από τις δυο πολιτιστικές ομάδες. Η πρώτη είχε σαν θέμα τους ήχους, τα αρώματα και τις γεύσεις του κόσμου, και η δεύτερη τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Και οι δύο αυτές ομάδες συμμετείχαν στο ταξίδι που διοργανώθηκε στο Βερολίνο, μια πόλη κατ' εξοχήν πολυπολιτισμική και ανεκτική στη διαφορετικότητα, πράγμα που το διαπίστωσαν από την πρώτη κιόλας μέρα. Παράλληλα με το βιβλίο των συνταγών απ' όλο τον κόσμο που επιμελήθηκε η πρώτη ομάδα, το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στο θέμα «Ένας κόσμος, μια αγκαλιά – ρατσισμός και ξενοφοβία» και προέκυψε από την συνεργασία της περιβαλλοντικής και της δεύτερης πολιτιστικής ομάδας.

Κ@ι τ☺υ χρ☺ν☺υ!!



Κ@λ☺ κ@λ☺κ@ίρι!!

## Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε;:



**Εθνική εκκαθάριση /εθνοκάθαρση :** η μαζική εκδίωξη των μελών εθνότητας από μια περιοχή / και ο αφανισμός τους, με σκοπό συνήθ. τη βίαιη εξασφάλιση πληθυσμιακής ομοιογένειας σε μια γεωγραφική περιοχή για γεωπολιτικούς σκοπούς.

**Μειονότητα:** ομάδα ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους ως προς την καταγωγή, τα πιστεύω ή τη συμπεριφορά, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τα ίδια χαρακτηριστικά από το ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκουν: εθνική / γλωσσική / θρησκευτική / κοινωνική / αναφομοίωτη ~ || τα προβλήματα / τα δικαιώματα των ~ || η μουσουλμανική ~ της Ελλάδας.

**Μετανάστης:** πρόσωπο που εγκαταλείπει με τη θέλησή του την πατρίδα του, για να εγκατασταθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα: οι Έλληνες ~ στην Αυστραλία / οικονομικός ~ (που ξενιτεύεται για οικονομικούς λόγους με την προοπτική να επιστρέψει στην πατρίδα του)

**Διακρίσεις:** η πολιτική προκαταλήψεων εις βάρος ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων που αποκλίνουν από την πλειοψηφία (ως προς το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, την κοινωνική θέση, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις κ.ά.): φυλετικές /κοινωνικές / θρησκευτικές / ταξικές ~ || οι ~ των ανθρώπων σε ανώτερους και κατώτερους είναι ανεπίτρεπτες σε μια δημοκρατία. ΣΥΝ. ρατσισμός

**Πρόσφυγας:** το πρόσωπο που εξαναγκάζεται σε φυγή από το μόνιμο τόπο εγκατάστασής του ή την πατρίδα του, κυρ. για να αποφύγει διωγμούς από την επίσημη εξουσία: οι ~ της Μικρασιατικής Καταστροφής / της Κύπρου / του Πόντου || πολιτικός ~ || κύμα / συνοικισμός /στρατόπεδο πρόσφυγων. Οικονομικός πρόσφυγας / μετανάστης : το πρόσωπο που εγκαταλείπει τη χώρα του αναζητώντας καλύτερο βιοτικό επίπεδο κι όχι για πολιτικούς ή άλλους λόγους.

**Ρατσισμός:** η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων, που βασίζεται στο δόγμα της ανωτερότητας μιας φυλής, εθνικής ή κοινωνικής ομάδας και στην καλλιεργημένη αντίληψη των μελών της ότι οφείλουν να περιφρουρήσουν την αμιγή σύσταση, την καθαρότητα της ομάδας τους, καθώς και τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι των υπόλοιπων φυλετικών, εθνικών, κοινωνικών κ.λ.π. ομάδων που θεωρούνται από αυτά κατώτερες : φυλετικός / κοινωνικός ~ || φαινόμενα ρατσισμού εναντίον ξένων μεταναστών.

Από το: **Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της νέας Ελληνικής Γλώσσας**  
β' έκδοση, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2002

## Ξέρουν οι Έλληνες από προσφυγιά;;

**1922** : Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες από την Ιωνία εγκαθίστανται στην (όχι και τόσο φιλόξενη) Ελλάδα.: επιβάρυναν με τη φτώχεια τους την «ευπρεπή» διαβίωση των γηγενών Ελλήνων και ανέτρεπαν τον αστικό τρόπο ζωής ιδίως των βολεμένων γκάγκαρων Αθηναίων. Να τι έγραφε σε ένα από τα πολλά του κείμενα ο δημοσιογράφος και ιδρυτής της «Καθημερινής», Γεώργιος Αγγ. Βλάχος:



«Συμπονούμεν και συμπαθούμεν τους πρόσφυγας ως ανθρώπους και αδελφούς δυστυχήσαντας και παθόντας, αλλά δεν τους θέλομεν ούτε ως ψηφοφόρους, ούτε ως εκλογείς, ούτε ως εκλεξιμούς, ούτε ως πολίτας δικαιωμένους να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Με έκπληξή μας είδομεν εις τα χθεσινά φύλλα ότι το λαϊκόν κόμμα θα περιλάβη τρεις πρόσφυγας πολιτευομένους εις τον συνδυασμόν Αθηνών. Διατί θα τους περιλάβη; Επί τη βάσει ποίας σκοπιμότητας; Αλλά είναι Έλληνες και όμαιμοι και αδελφοί. Ας είναι

και αδελφοί και εξάδελφοι. Όταν αποκτήσουν συνείδησιν πολιτικήν και θέλησιν πολιτών ελευθέρων-πράγμα το οποίον δεν θα συμβεί ποτέ-τότε θα δικαιούνται να θεωρούνται μεταξύ ημών, όχι μόνον ως εκλογείς αλλά και ως εκλέξιμοι. Επί του παρόντος οι πρόσφυγες δεν έχουν καμμίαν θέσιν εις τους συνδυασμούς του λαϊκού κόμματος...» **Καθημερινή 30.7.1928**

Να τι γράφει σήμερα άλλος δημοσιογράφος για το νομοσχέδιο της ταχύτερης πολιτογράφησης των μεταναστών (ιδίως των παιδιών τους που γεννιούνται στη χώρα μας):

«Δεν αρκεί να έχουν φοιτήσει μερικά χρόνια σε ελληνικά σχολεία για να τους δίνεται η ιθαγένεια (...). Η εύκολη παραχώρηση ιθαγένειας στα παιδιά είναι από μόνη της ένα κίνητρο για τους παράνομους μετανάστες να τεκνοποιήσουν»

Να και τι γράφει ο Ελληνοαμερικάνος πανεπιστημιακός Σπ. Ορφανός: «Ο πατέρας μου μπήκε στην Αμερική παράνομα από το καράβι που δούλευε το 1948 (...). Το θείο μου, τον μπάμπα –Γιάννη τον έπιασαν και τον απέλασαν πέντε φορές. Μέχρι που την έκτη τα κατάφερε»



...στο πλοίο...



Προσφυγόπουλα έξω από τη Βουλή ζητούν να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα

## Πώς είναι να είσαι ξένος;

Αν είσαι ξένος σε μια χώρα, είναι σαν να έχεις μια αναπηρία. Ένα κομμάτι του εαυτού σου είναι άγνωστο στους άλλους. Είναι σαν να μην υπάρχει. Περνάς από ανάκριση όσα χρόνια ζεις μαζί τους. «Από πού είσαι;» σε ρωτούν πρώτα κι ύστερα σου κάνουν κι άλλες ερωτήσεις για να μπορέσουν να σε τοποθετήσουν σε μια κατηγορία.

Σου δίνουν την αίσθηση πως καθένας έχει το δικαίωμα να ρωτάει κι εσύ είσαι υποχρεωμένος να απαντάς. Με τις ερωτήσεις αυτές είναι σαν να σου υπενθυμίζουν πως δεν ανήκεις σ' αυτούς. Υπογραμμίζουν ότι είσαι ο «άλλος». Οι αδυναμίες σου στα ελληνικά πολλές φορές γίνονται αντιληπτές σαν νοητική καθυστέρηση. Κι εσύ δεν έχεις πια τη χαρά να εκφράζεσαι άνετα κι εύκολα όπως επιθυμείς. Είσαι περιορισμένος.

Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Όλοι βιαζόμαστε. Κι εσύ τρέχεις να προλάβεις, ξυπόλυτος ή μάλλον γυμνός. Αλλά δεν προλαβαίνεις ούτε να σκεφτείς. Αν το μυαλό τρέχει, οι πληροφορίες δεν απορροφούνται γρήγορα. Και η ζωή σου γίνεται πιο δύσκολη. Οι προσπάθειες σε εξαντλούν. Βρίσκεσαι στο περιθώριο. Πολλοί το βλέπουν σαν προσωπικό σου πρόβλημα, ενώ είναι κοινωνικό. Είσαι γυμνός και μόνος.

Από το Στέκι Μεταναστών Ρεθύμνου

## Η προσφυγιά δεν μας είναι ξένη

Οι Έλληνες έχουν ζήσει διωγμούς, κυνηγητά,  
ξεριζωμούς, πολέμους, πείνες, στερήσεις,  
εμφυλίους....

Έτσι λοιπόν αναζήτησαν πολλές φορές έναν  
άλλο τόπο προκειμένου να βρουν την «τύχη»  
τους, ή απλώς να επιβιώσουν...

εμφύλιος



Έφτασαν σε άλλες χώρες, σε άλλες ηπείρους, σε ανθρώπους που είχαν άλλες  
θρησκείες, μιλούσαν άλλες γλώσσες, είχαν άλλο χρώμα, άλλες συνήθειες...Κι όμως  
συννενοήθηκαν.... και πρόκοψαν.

- 2 ως 2,5 εκατομμύρια στις ΗΠΑ
- 180 χιλιάδες στον Καναδά
- 450 χιλιάδες στην Αυστραλία
- 400 χιλιάδες στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
- 450 χιλιάδες στην Γερμανία
- 5 χιλιάδες στην Αγγλία
- 50 χιλιάδες στην Αφρική
- 30 χιλιάδες στην Γαλλία
- 30 χιλιάδες στο Βέλγιο
- 8 χιλιάδες στην Αίγυπτο

## Ξέρουν οι Έλληνες από φτώχεια;;



Θάνατοι από πείνα στην κατοχή



Περιμένοντας για το συσσίτιο



Κάπου στη Μακεδονία το 1951



Μια γυναίκα στη Νιγηρία της οποίας το παιδί πεθαίνει από ασιτία...

### Παιδική εργασία

Το 37% των παιδιών που ράβουν μπάλες στην Ινδία είναι από 5 έως 12 ετών. Τα ματωμένα χεράκια της οκτάχρονης Ούμα από το χωριό Κέρκι έγιναν διάσημα χάρη σε μια συγκινητική ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου. Η πενταμελής οικογένειά της κερδίζει μόλις 15 ευρώ το μήνα. Οι ινδικοί νόμοι βέβαια απαγορεύουν την εργασία σε παιδιά κάτω των 14 ετών, αλλά οι αρχές σπανίως επεμβαίνουν. Με αποτέλεσμα οι ντόπιοι εκπρόσωποι των μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών αθλητικών ειδών να δίνουν τη δουλειά πακέτο σε οικογένειες, οι οποίες στη συνέχεια τη μοιράζουν στα παιδιά τους.

### Τα αίτια της φτώχειας

Η Βαντάνα Σίβα, Ινδή φυσικός, περιβαλλοντολόγος και βραβευμένη ακτιβίστρια κατά της φτώχειας που επισκέφτηκε την Ελλάδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσ/νίκης καταγγέλλει τις ιατρικές πατέντες που αύξησαν το κόστος των φαρμάκων για το AIDS από τα 200 στα 20.000 δολάρια και για τον καρκίνο από τα 2.400 στα 36.000 δολάρια για ένα χρόνο θεραπείας.

»Τα 50 δισ. δολάρια «βοήθειας» του Βορρά προς το Νότο είναι απλώς το ένα δέκατο των 500 δισ. δολαρίων που ρέουν από τον Νότο προς το Βορρά σε πληρωμές τόκων και σε άλλους άδικους μηχανισμούς που επέβαλαν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτοί κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους»

## Τι είναι η ξενοφοβία;

Ζούμε σήμερα σε μια κοινωνία στην οποία αισθανόμαστε συχνά ότι απειλούμαστε. Η παγκοσμιοποίηση, οι φυσικές καταστροφές, η οικονομική κρίση, οι δυσκολίες της καθημερινής ζωής μας δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν τα καταφέρνουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε απειλές που είναι συχνά απρόβλεπτες. Αισθανόμαστε ανυπεράσπιστοι και ανίκανοι να δράσουμε, και συνεπώς φοβόμαστε. Είναι ένας ακαθόριστος φόβος τον οποίο τον μεταφέρουμε κυρίως στους ξένους. Μέσα από την ξενοφοβία εκδηλώνεται ο φόβος για όποιον είναι διαφορετικός από μας όχι μόνο στη φυσική του μορφή, αλλά και στην κουλτούρα, τη θρησκεία ή τους τρόπους ζωής.



*Η αύξηση όμως της ξενοφοβίας είναι μια ανησυχητική ένδειξη για την κοινωνία μας.*

## Όταν οι πραγματικοί εχθροί είναι πολύ ισχυροί

Στο «Όνομα του Ρόδου» του Ουμπέρτο Έκο ένας από τους ήρωες διηγείται την ιστορία μιας ομάδας αιρετικών, των «ποιμενίσκων». Το μυθιστόρημα εξελίσσεται στο Μεσαίωνα, όταν συχνά μέσα από τις αιρέσεις εκφραζόταν η αντίθεση του λαού στην κοσμική και την εκκλησιαστική εξουσία.

«Και οι ποιμενίσκοι σκότωναν όσους Εβραίους συναντούσαν εδώ κι εκεί και λήστευαν τ' αγαθά τους...». «Γιατί τους Εβραίους;» ρώτησα τον Σαλβατόρε. «Και γιατί όχι;» μου αποκρίθηκε. Και μου εξήγησε ότι σε όλη τους τη ζωή είχαν μάθει από τους ιεροκήρυκες ότι οι Εβραίοι είναι εχθροί της χριστιανοσύνης και συσώρευαν τα αγαθά που είχαν στερηθεί οι ίδιοι. Τον ρώτησα αν δεν ήταν αλήθεια ότι τα αγαθά τα συσώρευαν με τη δεκάτη οι άρχοντες και οι επίσκοποι, οπότε οι ποιμενίσκοι δεν πολεμούσαν τους πραγματικούς τους εχθρούς.

Μου απάντησε ότι, **όταν οι πραγματικοί εχθροί είναι πολύ ισχυροί, πρέπει να διαλέξεις εχθρούς πιο αδύναμους.** Σκέφτηκα τότε ότι αυτός ήταν ο λόγος που οι «απλοί» ονομάζονταν έτσι. Μόνο οι δυνατοί ξέρουν πάντα διαυγέστατα ποιοι είναι οι πραγματικοί τους εχθροί. Οι άρχοντες δεν ήθελαν να πέσουν οι περιουσίες τους στα χέρια των ποιμενίσκων και για μεγάλη τους τύχη οι αρχηγοί των ποιμενίσκων έτρεφαν την ιδέα ότι οι Εβραίοι είχαν τα περισσότερα πλούτη. Άλλωστε οι βοσκοί δεν ήξεραν που είναι ο πάπας, ήξεραν όμως που είναι οι Εβραίοι....

## Σας θυμίζει κάτι;

Από άρθρο του ΧΑΝΤΙ ΟΥΛΟΥΕΝΓΚΙΝ που δημοσιεύτηκε στην Σαββ. Ελευθερ. Στις 30/5/09 σελ 18  
Δήλωση του πρωθυπουργού Ισμέτ Ινονού που δημοσιεύθηκε στις 31 Αυγούστου 1931 στην εφημερίδα «Μιλιέτ»

«Στη χώρα αυτή, μόνο το τουρκικό έθνος έχει δικαίωμα να απαιτεί εθνοτικά και φυλετικά δικαιώματα. Κανείς άλλος δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.» Την ίδια εποχή ο υπουργός Δικαιοσύνης Μαχμούτ Εσάτ Μπόζκουρτ: «Οι Τούρκοι είναι οι μοναδικοί αφέντες και κύριοι της χώρας αυτής. Όσοι δεν κατάγονται από την καθαρή τουρκική φυλή έχουν ένα και μόνο δικαίωμα στη χώρα αυτή. Το δικαίωμα να είναι υπηρέτες και δούλοι»

## Πολιτοφύλακες, τάγματα εφόδου και φρουροί της επανάστασης (Εψιλον, 19/7/09)

Η.Π.Α. Οι Minutemen, ένοπλες ομάδες ρατσιστών, περιπολούν τα σύνορα με το Μεξικό και αναλαμβάνουν δράση εναντίον των μεταναστών. Δρουν πλέον τόσο ανεξέλεγκτα που οι αρχές μιλούν για ένα νέο επικίνδυνο συμμορίτικο σώμα στα σύνορα, που χρηματοδοτείται με εκβιασμούς, φόνους και ναρκωτικά. Τον περασμένο μήνα ο 41χρονος Σόνα Φορντ, ηγέτης ενός από τα παρακλάδια τους, σκότωσε ένα Μεξικό και το 9χρονο παιδί του επειδή θεωρούσε ότι έκρυβε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η Ιταλία έδειξε το δρόμο με τον Μουσολίνι, που οργάνωσε τους μελανοχίτονες, φασιστικά τάγματα εφόδου, που κάτω από το απαθές βλέμμα της αστυνομίας δολοφονούσαν απεργούς και αριστερούς. Με τον καινούργιο νόμο του Μπερλουσκόνι, ιδρύθηκαν ιδιωτικές περίπολοι στις πόλεις της Ιταλίας που πλαισιώθηκαν από την ακροδεξιά Εθνική Φρουρά και με στολές γεμάτες φασιστικά μοτίβα αναζητούν εγκληματίες και μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Στην Τεχεράνη κάτω από τις εντολές των Φρουρών της Επανάστασης, νέοι (μπασιτζί) των λαϊκών στρωμάτων βρίσκουν ευκαιρία για πρόσληψη σε δημόσιες επιχειρήσεις, δελτία για τρόφιμα και μεταφορές, οικογενειακά επιδόματα και θέσεις στα πανεπιστήμια. Ένας από τους διοικητές τους έκανε λόγο για μια «λαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης» 11 εκατομμυρίων νέων με αποστολή την πάταξη της αμαρτίας και την προώθηση της αρετής που μπορεί να αποκλείσει την πρωτεύουσα μέσα σε 15 λεπτά. Είναι τα μάτια, τα αυτιά και συχνά και τα ρόπαλα του καθεστώτος. Ένας φοιτητής ξυλοκοπήθηκε άγρια γιατί τόλμησε να πάει από το κρεβάτι τους στην αντρική τουαλέτα μόνο με τα εσώρουχα



Κόσοβο



Σουδάν

Χιλιάδες φυγάδες ζουν για εβδομάδες εγκλωβισμένοι στην έρημο. Μόνη τους ελπίδα για επιβίωση, να εντοπιστούν από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις

Μόνο από το Αφγανιστάν 7,5 εκατομμύρια πρόσφυγες... Από αυτούς που ζητούν άσυλο, οι περισσότεροι είναι γυναίκες και παιδιά κάτω από 18 χρονών...





Οι πόλεμοι, η άγρια εκμετάλλευση, η φτώχεια, οι φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις, έχουν σπρώξει ορδές απελπισμένων ανθρώπων στο δρόμο του φευγιού... Έχουν σπρώξει απελπισμένους ανθρώπους στη μετανάστευση...

Σομαλία



Άλλοι στριμώχονται σε στρατόπεδα προσφύγων σε άθλιες συνθήκες, υποφέροντας από τρομερές ασθένειες και πείνα....

Τα μάτια των παιδιών βαθουλωμένα, μια ματιά μόνο αρκεί, για να καταλάβεις πόσο έχουν υποφέρει.....

Άλλοι κυνηγημένοι για τις πεποιθήσεις τους ζητούν πολιτικό άσυλο, πολλοί όμως απ' αυτούς καταδικάζονται και φυλακίζονται για παράνομη είσοδο στη χώρα...



Τα μέσα ενημέρωσης ξέχασαν τη Σιέρα Λεόνε όταν τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος το 2002, ο οποίος άφησε πίσω του πάνω από 75.000 νεκρούς και 20.000 ακρωτηριασμένους. Ήταν ένας πόλεμος που έγινε για τον έλεγχο των διαμαντιών σε μια χώρα όπου ακόμη και σήμερα βασιλεύει η διαφθορά.

Σιέρα Λεόνε



**Οι άνθρωποι που φτάνουν εδώ είναι κυνηγημένοι.**

Και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας άνθρωπος κυνηγημένος από τον πόλεμο, την φτώχεια, τον θάνατο, τον θρησκευτικό ή τον πολιτικό διωγμό πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μη ανθρώπινος, σαν ακάθαρτος, σαν απειλή... Κι αν δεν περισσεύει το συναίσθημα ας το δούμε σαν ιστορική ανταπόδοση..... Κι αν μας ...απατά η μνήμη μας, ας σκεφτούμε .....

## **Ο ρατσισμός είναι το μέγιστο μίσος, για τον ελάχιστο λόγο.**

Εμείς, έχουμε ένα πολιτισμό για τον οποίο είμαστε περήφανοι...

*Ο αετός πετάει στον αέρα  
και του ελεύθερου  
ανθρώπου  
είναι όλη η γη πατρίδα*

Ευριπίδης

Και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας άνθρωπος κυνηγημένος από τον πόλεμο, την φτώχεια, τον θάνατο πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μη ανθρώπινος, σαν ακάθαρτος, σαν απειλή... Κι αν δεν περισσεύει το συναίσθημα ας το δούμε σαν ιστορική ανταπόδοση.....

Κι αν μας ...απατά η μνήμη μας,  
ας σκεφτούμε .....

Αν τελικά ο Ξένιος Δίας δεν ζει πια εδώ  
υπάρχει άραγε γωνιά της γης  
που θα του δώσει άσυλο;



**Από την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  
ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΟΗΕ, 10.12.1948)**

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας...αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας...

και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου...

η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ διακηρύσσει

**Άρθρο 1° : Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα...**



Νότια Οσετία, Γεωργία

## ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Υπάρχουν πληγές που δεν κλείνουν με γάζες, υπάρχουν ζημιές που δεν αποκαθίστανται, νεκροί που δεν δικαιώνονται. Υπάρχουν πρόσωπα γεμάτα πόνο που δεν ξεχνιούνται, υπάρχουν αδικίες που δεν τελειώνουν...

Υπάρχουν σκέψεις που δεν αντέχονται.

Υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Υπάρχει λήθη, υπάρχει σιωπή, υπάρχει μεθόδευση, υπάρχει ανυπαρξία. Μα υπάρχει και προσπάθεια. Από ποιους; Από μια μειοψηφία που κρατάει γάζες, ζητά δικαίωση, δεν ξεχνάει, δείχνει το τέρμα στο άδικο, δεν θέλει να αντέχει και να ανέχεται, προσπαθεί να διορθώσει, προσπαθεί να σηκώσει το βάρος. Υπάρχει μια «μειοψηφία» που φωνάζει, εγείρεται και εγείρει.



Ας κάνουμε αυτή τη μειοψηφία μεγαλύτερη,

γιατί αλλιώς θα πούμε κάποια στιγμή κι εμείς σαν τον ποιητή:

**«Α! όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω  
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον  
Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω!»  
Καβάφης**

## Τι απάντησαν οι 39 Έλληνες μαθητές από σχολείο στα περίχωρα του Βερολίνου στο ερωτηματολόγιο μας;

### Τι σου λείπει από την Ελλάδα;

Ελεύθερος χρόνος: 1

Τίποτα: 1

Ήλιος, Θάλασσα, βουνά, ζέστη: 26

Φίλοι: 9

Οικογένεια: 15

Ηλιοβασιλέματα: 1

Φαγητά :4 (όπως: ψωμί κι ελιές ή πίτα)

Ο σκύλος μου και ο μπαμπάς μου:1

Γήπεδο και ποδόσφαιρο: 1

Τα δάση (που δεν είναι καμένα): 1

Η κατασκήνωση:1

Η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη, άλλες πόλεις: 3

Όλα: 6

### Που θα ήθελες να σπουδάσεις;

Ελλάδα:15

Γερμανία: 12

Δεν ξέρω ακόμα:9

Ισπανία:1

Αμερική: 2

### Σε κορόιδεψε κανείς για την καταγωγή σου;

Ναι: 12

Όχι: 27

### Έχεις φίλους Γερμανούς;

Ναι: 35

Όχι: 4

### Σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι;

Ελληνικά: 14

Γερμανικά: 5

Και στις δύο: 18

Ισπανικά: 1

Αντρέας 5α

Θα μπορούσες να απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις;



I ♥ Ελλάδα

Καλή αντάμωση στην Ελλάδα, Αντρέα !!