

Οι γυρίνοι

Επανέρχεται η σχολική ποδιά!!!



Σχολική εφημερίδα από την περιβαλλοντική ομάδα
του 2^{ου} γυμν. Μίκρας

Δεκέμβρης 2009

το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ιόνη Γ. - Αλεξάνδρα Κ.

Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου λέγεται πως ξεκίνησε στη Γερμανία. Σύμφωνα με την ιστορία, πριν από περίπου 1000 χρόνια, ένας Άγγλος ιερέας επισκέφτηκε εκεί μια παγανιστική φυλή, για να κηρύξει τον χριστιανισμό. Η φυλή αυτή είχε σαν θρησκεία της τη λατρεία προς τη μητέρα φύση και προς τιμήν της έκανε και θυσίες, όπως συνέβαινε και σε πολλές θρησκείες του παρελθόντος (ίσως η θυσία του Ισαάκ που, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη σταμάτησε την τελευταία στιγμή, σημαίνει το τέλος αυτών των θυσιών).

Όταν ο ιερέας είδε πως ετοιμάζονταν να θυσιάσουν ένα μικρό αγόρι σαν δείγμα λατρείας προς μια βαλανιδιά, εξοργίστηκε τόσο πολύ που από το θυμό του ξερίζωσε το ιερό δέντρο. Στο σημείο που βρισκόταν η βαλανιδιά, λέγεται ότι, φύτεψε ένα έλατο, πράγμα που ο ιερέας εξέλαβε σαν σημάδι της Χριστιανικής πίστης και οι ακόλουθοί του το στόλισαν με κεριά για να μπορεί να κηρύσσει το λόγο του Θεού στους παγανιστές και τη νύχτα!

Μια άλλη εκδοχή είναι πως τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ξεκίνησαν σαν τα δέντρα που παρίσταναν τον κήπο της Εδέμ στα θέατρα που γίνονταν κατά τον Μεσαίωνα για να μαθαίνουν τις ιστορίες της Βίβλου οι αγράμματοι.

Ο μύθος για το πώς ξεκίνησαν να βάζουν τα δέντρα στα σπίτια τους προέρχεται πάλι από τη Γερμανία. Σύμφωνα με αυτόν, μια οικογένεια δέχτηκε την παραμονή των Χριστουγέννων ένα μικρό ταλαιπωρημένο αγόρι στο σπίτι της και το επόμενο πρωί το αγόρι είχε μεταμορφωθεί στον μικρό Χριστό ο οποίος πρόσφερε στην οικογένεια σαν δώρο ένα κλαδί έλατου.

Όπως και να 'χει ο στολισμός του δέντρου έχει ενσωματωθεί και καθιερωθεί μαζί με τον στολισμό του καραβιού, στον ελληνικό τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων, της γιορτής της αγάπης και της προσφοράς που συμβολίζει την καινούργια αρχή της δημιουργίας μια ειρηνικής και πιο ανθρώπινης κοινωνίας

Κι Ο Άη Βασίλης

Πολλά από όσα γνωρίζουμε για τη ζωή του Santa Claus (έλκηθρο, τάρανδοι, γούνα, σωματική διάπλαση) αναφέρονται στο ποίημα του Clement Clarke Moore «The night before Christmas» που δημοσιεύθηκε στην Αμερική το 1823 κι έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων.

Στον πολιτικό γελοιογράφο Thomas Nast οφείλουμε την έμπνευση για τη λίστα των καλών παιδιών που θα πάρουν δώρο και των κακών που θα πάρουν...σε έναν διαφημιστή της Montgomery Company τον διάσημο τάρανδο Ρούντολφ με τη φωτεινή μυτούλα, σε έναν άλλον διαφημιστή της Coca Cola την κόκκινη στολή και σε έναν συνταξιούχο φίλο του διαφημιστή την μεγάλη κοιλιά και τα κόκκινα μάγουλα.

Για μας κανένα δώρο;



Είστε fun της χειροτεχνίας!

Αν είστε fun της χειροτεχνίας (κάτι που θα σας προσφέρει τουλάχιστον διασκέδαση), η Νεφέλη σας προτείνει...στολίδια απ' τα χεράκια σας με *άχρηστο* χαρτί! Χρησιμοποιούμε οτιδήποτε χαρτί, όμως το πιο φθινό και εύχρηστο είναι η εφημερίδα. Κόβουμε τα κομμάτια κατά προτίμηση με το χέρι γιατί αποκτούν έτσι ένα πιο «ελεύθερο» φινιρίσμα. Κολλάμε τις λωρίδες μεταξύ τους με ατλακόλ που την στρώνουμε με πινέλο. Προτιμάμε κάθε στρώση να γίνεται με διαφορετικό χρώμα χαρτιού έτσι ώστε να φαίνεται που αρχίζει και που τελειώνει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χαρτοταινία για να στερεώσουμε τα κομμάτια που κολλάμε. Πριν προχωρήσουμε, πρέπει η κατασκευή να στεγνώσει σε μέρος στεγνό και ξηρό. Αν χρησιμοποιήσουμε πολλές στρώσεις, μπορεί να χρειαστούν και δυο με τρεις μέρες μέχρι να στεγνώσει καλά.

Φτιάξτε μπάλες και στολίδια.

Μπορεί να κάνετε μόνο ένα, μπορεί το πρώτο να μη γίνει άψογο, αλλά μην τα παρατάτε...Οι κατασκευές είναι διασκεδαστικές, ειδικά αν τις κάνετε με παρέα, και με τον καιρό η εμπειρία και η φαντασία σας θα δημιουργήσουν... αριστουργήματα.

Ποιος ξέρει, μπορεί μέσα σας να κρύβεται ένας μεγάλος καλλιτέχνης !!

Φουσκώστε μικρά στρογγυλά μπαλόνια και καλύψτε τα με έξι στρώσεις λωρίδων

χαρτιού. Μόλις στεγνώσουν σκάστε το μπαλόνι και καλύψτε το κενό με χαρτί, αφού περάσετε έναν συνδετήρα για να μπορείτε να κρεμάσετε τις μπάλες. Διακοσμήστε με χρώμα και βερνικώστε, ή κολλήστε κομματάκια από χαρτί περιτυλίγματος (μια ωραία ιδέα είναι να καλύψετε με εικόνες από λουλούδια) ή καλύψτε με χρυσόσκονη ή σκόνη από ξύσματα ξυλομπογιάς, ή ότι άλλο σας εμπνέει η φαντασία σας...Ακόμη μπορείτε να κόψετε χριστουγεννιάτικα σχέδια (έλατα,



αστεράκια, αγγελούδια κλπ) από χοντρό χαρτόνι και να τα καλύψετε και από τις δύο πλευρές με τρεις στρώσεις λωρίδων χαρτιού. Όταν στεγνώσουν, τα βάφετε με φωτεινά χρώματα και τα περνάτε με βερνίκι. Μπορείτε επίσης να κολλήσετε κορδέλες, φιόγκους, πούλιες κλπ

Εμπρός λοιπόν, μαζευτείτε και δημιουργείστε ! Σίγουρα μπορείτε να περάσετε αρκετές ευχάριστες ώρες και η στήλη θα σας δώσει κι άλλες ιδέες στο μέλλον !

Για παράδειγμα - κάντε όρεξη- πώς κατασκευάζεται το παπιέ μασέ, που πλάθεται σαν τον πηλό ή το χειροποίητο χαρτί (η διαδικασία είναι η ίδια περίπου), πώς κάνουμε μάσκες, αερόπλοια, διακοσμητικά και κοσμήματα !

Ονειρεύομαι.....

Ονειρεύομαι να μας έκανε γυμναστική ο Wentworth Miller Prison Break και να είχαμε φιλόλογο τον Robert Pattinson για να κάνουμε πολλές ώρες μαζί του...

Ονειρεύομαι να μικρύνουν οι ώρες (λιγότερο από 30 λεπτά) και να μεγαλώσουν τα διαλλείματα (περισσότερο από 10 λεπτά)...

Ονειρεύομαι να έχει περισσότερο πράσινο η αυλή...

Ονειρεύομαι να είναι όλοι οι δάσκαλοι γελαστοί και καλοί με τα παιδιά έτσι ώστε να περνάμε διασκεδαστικά τις ώρες του μαθήματος...

Ονειρεύομαι να είχαμε μεγαλύτερη αυλή...

Να είχαμε πολλά εργαστήρια π.χ. εργαστήριο Βιολογίας, Χημείας, Εικαστικών....

Ονειρεύομαι να είχαν όλες οι αίθουσες μια τηλεόραση Plasma με DVDplayer και υπολογιστή με Internet....

Ονειρεύομαι να μπορούσαμε να φυτέψουμε φυτά μέσα στην αυλή...

Ονειρεύομαι το σχολείο να είχε μεγαλύτερη αυλή με περισσότερους κάδους (και για ανακύκλωση) και καλύτερες μπασκέτες. Καλό θα ήταν να υπήρχαν εργαστήρια χημείας, τεχνολογίας και ένα γυμναστήριο να κάνουμε γυμναστική στις βροχερές μέρες...

Ονειρεύομαι να είχε κάθε καθηγητής την αίθουσά του με τον εξοπλισμό και όλα τα εποπτικά μέσα που θα χρειαζόταν ώστε να ήταν πιο κατανοητό το μάθημα...

Θα ήθελα το σχολείο να είχε τα πάντα, γυμναστήριο, εργαστήριο καλλιτεχνικών, βιολογίας και άλλα πολλά. Ονειρεύομαι να ήταν μεγαλύτερη η αυλή για να μπορούμε να παίζουμε και να κάνουμε μάθημα μόνο με τα laptop...

Ονειρεύομαι το σχολείο να είχε ένα εργαστήριο φυσικής και χημείας, να κρατούν περισσότερο τα διαλλείματα, να ήταν μεγαλύτερη η αυλή και να κάνουμε μάθημα συνέχεια με τα laptop...

Ονειρεύομαι ένα σχολείο πιο ενδιαφέρον από ότι είναι τώρα, δηλαδή με περισσότερες δραστηριότητες και πολύ πιο δημιουργικό. Επίσης θα ήθελα να έχει ένα κλειστό γυμναστήριο για να μπορούμε να κάνουμε γυμναστική και τις βροχερές μέρες και να έχει πολλά εργαστήρια

Ονειρεύομαι να μας έκανε φυσική ο Robert Pattinson, φιλολογικά η Nikki Reed, μαθηματική ο Peter Facinelly, χημεία ο Josh Duhamet (Las Vegas), καλλιτεχνικά ο Zac Efron και να μας παραδίδουν μαθήματα χορού η Megan Fox και ο Taylor Launter....

Όχι, όχι... Ο Taylor Launter να είναι καθηγητής γυμναστικής, ο Kristian Stewart καθηγητής αγγλικών και η Ashley Greene καθηγήτρια μουσικής. Αυτό είναι το όνειρό μου κι ελπίζω να εκπληρωθεί !!!

Ονειρεύομαι... 

Εσύ τι ονειρεύεσαι;

Διαβάσαμε και σας τα μεταφέρουμε...

Βρε μήπως έχω έμενταλ;*

Είναι γνωστό ανέκδοτο : Μια κυρία, κάποιας ηλικίας, ζητάει στο σουπερμάρκετ μισό κιλό τυρί «αλτσχάιμερ» ** Ο πωλητής την κοιτάει απορημένος, οπότε η κυρία προσπαθεί να δικαιολογηθεί «Δίκιο έχετε, τα μπέρδεψα, είναι κι αυτό το «έμενταλ» βλέπετε» λέει δείχνοντας το κεφάλι της...

Ενώ στους μεγάλους είναι πια γνωστό το αλτσχάιμερ, στους μικρούς ακούγεται πολύ το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ. Όχι, δεν είναι κινέζικα. Τα αρχικά αυτά σημαίνουν «διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα», μια αμφιλεγόμενη ψυχιατρική διαταραχή που έχει διχάσει τον ιατρικό κόσμο. Η λύση που προτάθηκε από τη μεριά πολλών γιατρών ήταν-τι σπάνιο!!- τα φάρμακα. Μόνο στην Αμερική, πατρίδα των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών, 5 εκατομμύρια νέοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με φάρμακα που υποτίθεται ότι ενισχύουν την ικανότητα συγκέντρωσης, αλλά έχουν σοβαρές παρενέργειες. Ακόμη κι αν προσφέρουν προσωρινά την αίσθηση της διαύγειας, μακροχρόνια βλάπτουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και μειώνουν τις διανοητικές ικανότητες. Και η Ευρώπη βέβαια δεν πάει πίσω. Αναφέρεται ότι στη Γερμανία πριν από 20 χρόνια εισήγαγαν 20 κιλά αμφεταμίνης για φαρμακευτική χρήση, ενώ σήμερα εισάγουν 25 τόνους!!

Τι φταίει όμως;

Σύμφωνα με τον καθηγητή David Meyer από το Πανεπιστήμιο του Michigan φταίει το multitasking (χειρισμός πολλών συσκευών και πληροφοριών ταυτόχρονα) Τα παιδιά που μελετούν τα μαθήματά τους, ενώ ταυτόχρονα ακούνε μουσική, τσεκάρουν το ίντερνετ ή έχουν ανοιχτή την τηλεόραση, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα θυμούνται σχεδόν τίποτα την επόμενη μέρα. Δεκάδες άρθρα συνδέουν το multitasking με μαθησιακές δυσκολίες, εξασθένηση της πρόσφατης μνήμης, αδυναμία συγκέντρωσης, ακόμη και με ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η διάσπαση της προσοχής.

Ο εγκέφαλός μας μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες ξεχωρίζοντας το πρωτεύον από το δευτερεύον. Αν όμως η ποσότητα των πληροφοριών είναι μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούμε να διαχειριστούμε (ταξινομήσουμε / αξιολογήσουμε / απομνημονεύσουμε) , τότε δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις: σύγχυση, κατάθλιψη, και διαταραχές όπως η υπερκινητικότητα και η μειωμένη προσοχή του παιδιού.

Ο καθηγητής συγκρίνει το multitasking με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Ο εγκέφαλος μας διαχειρίζεται την πληροφορία ανάλογα με το είδος της: την ακουστική πληροφορία μέσα από το ακουστικό κανάλι, την οπτική από το οπτικό κανάλι κλπ. Όταν συσσωρεύουμε υπερβολικές πληροφορίες σε ένα κανάλι, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Το πιο συχνό και επικίνδυνο είδος multitasking είναι να μιλάμε στο τηλέφωνο ενώ οδηγούμε. Αυτό είναι μια από τις πρώτες αιτίες ατυχημάτων

Αυτό που μόλις πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ως το βασικό πλεονέκτημα των νέων τεχνολογιών(σου επιτρέπουν να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα), σήμερα κατηγορείται σαν κύρια αιτία της διανοητικής σύγχυσης που χαρακτηρίζει την εποχή μας.



Τι κούραση κι αυτή βρε παιδί μου !...

Έμενταλ : είδος τυριού

Αλτσχάιμερ : εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου που οι πρώτες ενδείξεις της είναι συνήθως προβλήματα μνήμης και καταλήγει στο θάνατο. Πήρε το όνομά της από τον Γερμανό γιατρό που την μελέτησε πρώτος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;



Πάλι μάθημα μου
μυρίζεται! Είσαι
σίγουρος ότι δεν θα
κόψουμε τις φλέβες
μας;

Αν συλλαβίσεις στα αγγλικά τους αριθμούς, τότε θα βρεις για πρώτη φορά το γράμμα a : Στο «one thousand» !

Τι κοινό έχουν το αλεξίσφαιρο γιλέκο, οι υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων, η έξοδος κινδύνου, οι εκτυπωτές Laser ; Όλα έχουν εφευρεθεί από γυναίκες!

Γιατί το γνωστό παιχνίδι Golf, που ανακαλύφθηκε στη Σκωτία, ονομάστηκε έτσι;

Γιατί είναι τα αρχικά από το : *Gentlemen Only, Ladies Forbidden*

Όταν ο Θεός έπλασε τα έθνη, έδωσε στο καθένα δυο αρετές. Έτσι έκανε τους Αμερικανούς τακτικούς και νομοταγείς, τους Γερμανούς αποφασιστικούς και μελετηρούς, τους Ιάπωνες εργατικούς και υπομονετικούς κλπ Για τους Έλληνες, είπε, θα είναι έξυπνοι, τίμιοι και θα δουλεύουν στο δημόσιο. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ όμως πλησίασε και με ευγενικό τρόπο του είπε ότι δεν ήταν και πολύ δίκαιο να δώσει στους Έλληνες τρεις αρετές, ενώ σε όλους τους άλλους δύο μόνο. Ο Θεός το καλοσκέφτηκε κι αποφάσισε τελικά να διορθώσει τα πράγματα. Οι τρεις αρετές παραμένουν, αλλά κάθε Έλληνας μπορεί να κάνει χρήση των δύο. Έτσι κι έγινε...
Αν ένας Έλληνας είναι τίμιος και δουλεύει στο Δημόσιο, δεν είναι έξυπνος.
Αν είναι έξυπνος και δουλεύει στο Δημόσιο, δεν είναι τίμιος.
Αν είναι έξυπνος και τίμιος, δεν δουλεύει στο Δημόσιο.



Ε, να κάτι τέτοια αστεία λες,
και με πιάνει κατάθλιψη...